

Het belastingparadijs aan de Puntegaalstraat

Nadat ik het eindexamen van MULO B10 aan de Hillevliet te Rotterdam-Zuid succesvol had volbracht wende ik me tot het hoofd van de Inspectie Rotterdam 1, dhr. Hoofdinspecteur H.J. Bosch, en werd vanaf juli 1946 tewerk gesteld aan bureau 5 aan Statenweg 148 (een **gewoon huisadres!**) in Blijdorp. Dit bureau fungeerde als een soort Afdeling Personeel en had interessant werk voor een jonge net afgestudeerde zeer nieuwsgierige knaap (ik was 16 jaar).

Op dit **hoofdkwartier** van de Rotterdamse belastingeenheid waren onder meer werkzaam dhr. Van Benthum, mej. Poppelaars, dhr. Adri Ocks, een Piet wiens naam ik vergeten ben doch woonde in de Slotstraat in Rotterdam-Kralingen, dhr. Piet de Wolff (een wat oudere Manus van alles) en ondergetekende Piet Gebraad. Mijn werk bestond voornamelijk uit het distribueren van Ministeriele Missives, welke vaak middels stencilwerk tot stand kwamen, het vervaardigen van dienstformulieren in gebruik bij andere afdelingen (IB, FIOD, Vennootschappen enz.) De andere afdelingen van deze Rotterdamse dienst waren gevestigd aan de Statensingel, de Lumeystraat en de Schepenstraat (Afd. IB).

Toen in 1948 **het nieuwe belastingparadijs** aan de Puntegaalstraat in gebruik werd genomen, werd bureau 5 gevestigd op de tweede verdieping aan de West-zijde van het gebouw. De **Rijksgebouwendienst** was de eigenaar van het nieuwe gebouw en werd beheerd door Hoofdcontroleur Klarenbeek, met verantwoording aan de voornoemd Hoofdinspecteur H.J. Bosch. Voor de dagelijkse technische zaken in en aan het gebouw werd een techneut aangesteld die via tussenkomst van mij rapporteerde aan de heer Klarenbeek. Ik had grote interesse in alles wat met techniek te maken en was vaak te vinden in aanwezigheid van de techneut. Wanneer het nodig bleek de nationale

driekleur uit te steken was ik te vinden op het **dak** van het gebouw, zogenaamd als controle voor de goede orde.

Toen Nederland in de politionele problemen met het **Verre Oosten** terecht kwam, werd op de zaterdagmiddagen ten dienste van onze militairen via kleine muziekschijfjes **gesproken boodschappen** gemaakt en verzonden naar het verre Oosten. Deze activiteiten vonden plaats op de 3^{de} verdieping aan de Oostzijde van het gebouw.

Ik heb in overleg met dhr. Klarenbeek in april 1951 de dienst verlaten vanwege een goede aanbieding van de Caltex raffinaderij te Pernis, waar ik gedurende 40 jaar het oliekoken door middel van economische raadgevingen heb begeleid. Ik kreeg in 1962 mijn bul via professor Heertje aan de NEH.

Piet Gebraad