

Aan Vereniging Puntegale,

Gisteren 28 augustus kwam in het bezit als vierde lezer van de krant De Oud Rotterdammer en ontdekte daar een oproep om mee te doen als oud medewerker van de Belastingdienst aan de Puntegaalstraat in Rotterdam.

Ik hoop dat mijn bijdrage nog gebruikt kan worden voor het doel dat in de krant staat beschreven.

Ik was 18 jaar toen ik met behulp van een relatie een zee ambtelijke brief heb geschreven voor sollicitatie bij de belastingdienst te Rotterdam.

Ik werd aangenomen en kwam als adspirant-schrijver binnen op de afdeling Inkomstenbelasting.

Mijn werkplaats was in een grote zaal die zich bevond richting rivier in het gebouw.

Daar stonden heel veel bureaus opgesteld in rijen van 3 stuks allen in dezelfde richting.

Ik kwam terecht bij een aantal collega's die een aantal jaren ouder waren dan ik omdat een aantal al als militair hun plicht hadden vervuld in het voormalig Nederlands Indië.

Het eerste werk wat ik kreeg te doen was om papieren strookjes z.g.n. renseignementen op volgorde van naam te leggen (het waren er heel erg veel) die dan moesten worden opgeborgen in de dossiers van de belastingplichtigen. In de lengte van de grote zaal stonden aan de rechterzijde een zeer groot aantal opbergkasten met allemaal persoons- dossiers in rijen en die konden worden bereikt van laag naar hoog door middel van verplaatsbare ladders.

De afdelingschef was de heer van Herwerden en de zaalchef was de heer Jedema. Verder nog enkele namen van collega's o.a. Kerklaan en Piet Zwart en Cor Erkens.

Het sorteren en opbergen van de strookjes had ik een poosje gedaan en toen werd wij gevraagd of ik in de typekamer wilde gaan meehelpen omdat ik in het bezit was van een typediploma.

Met nog enkele andere mannelijke collega's gingen wij aan het werk om de aangiftebiljetten van naam en adres te voorzien. Je kreeg een soort boekwerk van een straat in Rotterdam en dan moest je een aangiftebiljet van een bepaalde soort voorzien van naam en adres zodat deze biljetten konden worden verzonden om aangifte te doen. Als je het geluk had om b.v., de Mathenesserlaan te treffen dan was het werk niet zo moeilijk. Het was niet ongezellig op deze afdeling die onder leiding stond van juffrouw Schellekens.

Toen in deze jaren moest ik ook deelnemen aan de opleiding voor echte belasting-ambtenaar en daardoor een stapje hoger op het niveau te kunnen komen.

Toen ik echter ruim 20 jaar was geworden werd ik opgeroepen om ook mijn dienstplicht te gaan vervullen en dat was op 8 april 1953 en die plicht heb ik vervuld tot begin februari 1955.

Toen ik opkwam in Ossendrecht dacht ik dat ik wel in Bergen op Zoom verder zou kunnen studeren, maar niets is hiervan gekomen.

Na terugkomst op mijn arbeidsplaats bleek dat de belasting wetgeving zodanig was veranderd dat ik de cursus helemaal opnieuw zo moeten gaan doen, maar ik had inmiddels een lief meisje leren kennen en wij waren heel druk aan het plannen maken voor ons verdere leven.

Financieel zou dat bij de belastingdienst een zeer lange tijd gaan duren en daarom ben ik daarna ander werk gaan zoeken waar ik wel meer zou kunnen gaan verdienen.

Tot zover mijn verhaal en ik hoop dat er wat zinnigs mee kan worden gedaan.

Met vriendelijke groet en veel succes op 14 september.

Machiek Krook,

Ede, Gld